



Bilişim ve İletişim Çalışanları Dayanışma Ağı

Bülten - Ekim 2012

Biz Kimiz?

Kimimiz sistemci, kimimiz yazılımcı, kimimiz ağcı, kimimiz kablocu, kimimiz işletmen, kimimiz ağır işçiydik. Yoğun çalışıyor, çoğunlukla fazla mesailere kalıyor, neredeyse 7/24 bizi çalıştıran kurumlara hizmet ediyorduk. Ne yaptığımızın, niye yaptığımızın belki çok farkında değildik ama ağır işlerimize karşın işverene göre, proje yöneticisi, yetkili yazılım uzmanı, kıdemli sistem mühendisiydik ve tabii ki biz bir aileydik. Yarınların daha iyi olacağı, önümüzde sınırsız kariyer olanakları olduğu söylendi. Bir kısmımız inandı, bazılarımız uyandı ama süreç değişmedi.



bile başımızın belası cep telefonları hiç susmadı.

Bu anlatıklarımız işlerin iyi gittiği şartlardı. Günü geldi nedensiz, kendimizi işyerinin kapısının önünde bulduk. Haklarımız gaspedilmişti. Hem de hiçbir karşılık almadan fazla mesai yaptığımız, cafacalı ünvanlarla anıldığımız ve bir aile olduğumuz şirketlerce.

Bir gün kendimizi, bizden olan diğer arkadaşlara sorunlarımızı anlatırken bulduk. Evet sorunlar aynıydı, ya çözüm? İşte bu çözümleri geliştirmek, dayanışmak, birbirimize omuz vermek, tüm şartlandırmaları ve ünvanları bir kenara atıp işçi olduğumuzun iyice bilincine varmak, haklarımız ve ilgili mevzuat konusunda bilgilenecek, birbirimizi eğitmek, işsiz kalanlara bir danışma, başvuru adresi olmak için, Bilişim ve İletişim Çalışanları Dayanışma Ağı'nı kurmak için bir araya geldik.

Yakın hedeflerimizi gerçekleştirmek, bu amaçla dernekleşmek, başarısız örgütlenme deneyimlerimizden dersler çıkarmak, koskoca sektörde tek başımıza kalmamak için, sizleri de Bilişim ve İletişim Çalışanları Dayanışma Ağı'nı ilmek ilmek örmeye çağırıyoruz.

**Bilişim çağında,
dayanışma ağında birleşelim!**

Bilişim ve İletişim Çalışanları Dayanışma Ağı

<http://bilisimcalisanlari.net>

**Sizleri de Bilişim
ve İletişim
Çalışanları
Dayanışma Ağı'nı
ilmek ilmek
örmeye
çağırıyoruz.**

**Geleceksizliğe,
güvencesizliğe,
yaşadığımız ortak
sorunlara beraber
karşı durmalıyız!**

**Cinsel
Kimlik
Ayrımcılığına
Son!**

**Bilişim
Çalışanları
Susturulamaz!**

Bilişim Çalışanları Dayanışma Ağı olarak;

Ne Yapıyoruz? Ne Yapacağız?

BİÇDA ücretsiz teknik eğitimleri; her şeyin paralı olduğu sistemde uzmanlığı sadece kendine saklayanlara inat!

Bilgi edinmenin paralı bir sektöre dönüşmesine, çalışanların yüksek ücretler karşılığında eğitimler almaya zorlanmasına, işyerlerinde bilginin paylaşılmamasına sebep olan rekabetçi mantığa karşıyız. Bilişim çalışanları olarak bilgimizi paylaşmaya hazırız. Bildiğimiz ve iş yerinde deneyim kazandıği-

mız yazılım dillerini ve programlarını verdiğimiz ücretsiz eğitimlerde paylaşıyoruz.

Şimdiye kadar;

İnternet Programlamaya Giriş (PHP), Nesne Yönelimli Programlama Mantığı, Veritabanı Programlama (SQL), Yazılım Test ve Kalite, konularında eğitimler gerçekleştirdik. Bu eğitimlere ait video çekimlerini internet üzerinde web sayfamızda paylaştık. Yakın gelecekte ise;

QT Programlama, Photoshop, 3DS Max, Erlang, Adobe Premierre, HTML, CSS, .NET, C, C++, C#, JAVA, Gömülü Sistem Tasarımı,

ve gelecek taleplere göre başka konularda da eğitimler vermeyi planlıyoruz. Eğitimleri hazırlayan ve takip eden arkadaşlarımızın oluşturduğu BİÇDA yazılım takımı ile çeşitli konularda ihtiyaçları karşılamaya yönelik yeni açık kaynaklı yazılımlar (<https://github.com/mtkocak/openproject>) üretmeye başladık.



BİÇDA işçi mücadelelerinde internet kullanımını anlatıyor!

Direnışteki işçilere, interneti ve sosyal medya ortamlarını mücadelelerinde nasıl kullanacaklarına dair eğitimler verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Teknolojinin işçi mücadelesinde kullanılmasını yaygınlaştırmak ve uluslararası paylaşımı sağlayabilmek için dünya çapında çalışmalar yürüten LaborTech organizasyonu ile ilişki içerisindeyiz.

Bilişim ve İletişim Çalışanları Dayanışma Ağı'nı ilmek ilmek örmek için her hafta toplanıyoruz!

Haftanın her çarşamba gününde bilgilerimizi, düşüncelerimizi, sorunlarımızı ve yapmak istediklerimizi paylaşmak için BİÇDA toplantıları yapıyoruz. Bu toplantılarda seçtiğimiz konular üzerine makale ve kitaplardan okumalar yaparak tartışıyoruz. İşyerlerimizde yaşadığımız güncel sorunları nasıl aşabileceğimizi, yapacağımız çalışmaları ve bu çalışmalara daha fazla bilişim çalışanını nasıl katabileceğimizi düşünüyoruz. Ücret karşılığı çalışanların yaşamlarına değinen sinema ve belgesel filmlerini izlediğimiz geceler düzenliyoruz.

while(1) {Düşünüyoruz(); Tartışıyoruz(); Yazıyoruz(); Yayınıyoruz(); wait(hardWorkingHours)};

Çalışma hayatına yönelik düşüncelerimizi anlatan, çeşitli işyerlerinde çalışan arkadaşlarımızın yaşadıklarını

içeren söyleşilere ve haberlere yer veren bir bülten çıkarıyoruz. Hazırladığımız metinleri yabancı dillere çevirerek paylaşmaya çalışıyoruz.

Biz de işçi sınıfının bir parçasıyız ve sorunlarımız ortak!

Üretim yaptığımız makinaların farklı olması; işyerlerimizde ücretsiz fazla mesaiye zorlanmamızı, mobbinge maruz bırakılmamızı, iş güvencemizin bulunmamasını, hatta işten atılmamızı ve yaşadığımız bütün dertlerimizi, diğer sektörlerde çalışanların yaşadıklarından farklılaştırmıyor. Mevcut sorun ortaklığı, tüm sektörlerle beraber mücadele vermeye ve ortak çözüm önerileri üretmeye mecbur olduğumuzu gösteriyor. BİÇDA bu fikirden hareketle, çalışanların oluşturduğu topluluklarla dirsek temasını sürdürüyor. İşçilerin eylemlerine katılarak, direnişlerini ziyaret ederek onlara destek veriyor. Düşünce paylaşımı ve tecrübe aktarımını sağlamaya çalışıyor.

IT Workers Solidarity Network - www.itwsn.net

Bilişim sektörü tüm dünyaya yayılmış durumda, hepimizin yaptığı iş birbirine bağlı. Hepimiz birlikte üretiyoruz, aynı zamanda ırk, dil, din ve cinsiyet farklılığı gözetmeksizin ortak sorunları yaşıyoruz. Bütün dünyada bilişim sektöründe güvencesiz çalışma koşulları var. Yarınımızı göremiyoruz, planlayamıyoruz. Sadece bitmek bilmeyen son teslim günlerine iş yetiştirmek için uğraşıyoruz. Bunların yanında bazılarımız çok daha zor koşullar altında, bazen kaçak çalıştıkları ülkelerde sadece yatacak yer ve yemek için, bazen de günlüğü bir dolara üretim yapıyor.

Bu gerçekliği yaşayarak nasıl ki işyerinde bulunduğumuz, aynı coğrafyada yaşadığımız bilişim çalışanları ile dayanışmaya çalışıyorsak, farklı coğrafyalarda ama aynı koşullarda çalışan bilişimci kardeşlerimizle de dayanışabilmeli, "geleceksizliğe, güvencesizliğe, yaşadığımız ortak sorunlara beraber karşı durmalıyız!" diyebilmeliyiz.



Çok sıkılırsak da buluşup Reggae gecesi düzenleyip stres atıyoruz :)

Cinsel Kimlik Ayrımcılığına Son!

Yakın zamanda Avcılar ilçesindeki MEİS isimli sitede yaşayan trans bireylere karşı mahallelinin öfke dolu eylemleri cinsel yönelim konusunu tekrar gündemimize taşıdı. Olaylar esasında, kentsel dönüşüm uygulamalarının somut olarak başladığı günlere denk gelmesi ve lokasyonun da gittikçe değerlenen bir yer olması sebebiyle konut sorunu, dışlanan bireylerin trans olması ve fuhuşa zorlanmalarından dolayı da cinsel yönelimden kaynaklı işsizlik gibi birçok başlığa temas ediyor.

Bugün her ne kadar onlarca ülkede; binlerce EBT (Eş-cinsel Biseksüel Trans) bireyin şen kahkahaları ile yürüdükleri "Onur" günü etkinlikleri, neredeyse tamamında yerleşmiş buldukları kasaba ve mahalleler, "sanatçı" kimliği bile popüler olmuş ebt'ler bulunsa da kapitalist ekonomi ilişkileri içinde bir yandan da Halil İbrahim Dinçdağ örneğinde olduğu gibi, kimliğini açık edince işinden olan spor emekçilerini, bedeni ile barışık olmak için cinsiyet değiştiren ve bu yüzden onurlu bir iş bulamayıp zorunlu olarak bedenini satmak zorunda kalan trans kadınların var olduğunu bilmek, özgürleştirilmiş/kazanılmış alanlar olarak tasvir edilen "gey" mahallelerini de "getto"lar olarak okuyabilmek gerekiyor.



Aynı zamanda MEİS sitesi özelinde işsiz bırakılarak zorunlu beden ticaretine mecbur bırakılan kadınların yerleşimlerinin de bir siteye hapsedilmesi, transların şehir yaşamından mümkün olduğunca izole edilmesine gayret gösterildiğine işaret ediyor. Düzen medyasında

ballandırılarak gösterilen ebt bireyler, şarkıcılık, modacılık gibi marjinal işlerden yaşamlarını kazanabiliyorlar. Nişantaşı, Osmanbey, Cihangir gibi çok sınırlı yerlerde ikamet edebiliyorlar. Toplumun genelinde ise aynı yönelimdeki bireyler, kimliklerini saklamak zorunda kalıyorlar. Cinsel yönelimini açıkladıklarında işten atılabiliyorlar. Sosyallaşabilmek adına profil sitelerine, sohbet kanallarına, "gey" barlara, "gey dostu" sanatçılara yönlendiriliyorlar. Piyasa kendi tüketim kültürü içinde bu bedenleri de tüketilir hale getiriyor.

Emeğini satarak geçinmek zorunda kalan bizler, günü geliyor şoven duygularla, günü geliyor dini ayrımcılığa vurgu yapan söylemlerle birbirimize düşman edilirken, farkında olarak ya da olmayarak bu konu üzerinden de taraflaştırıyoruz. Asgari ücretle çalıştırılmaya, uzun mesai saatlerine, güvencesiz çalışmaya, diğer birçok sosyal hakkın gaspına olan öfkemizi, ötekileştirilmiş olana akıtan bir ablukanın içinde yaşıyoruz. Kürt işçilere baskı yapan tarla ya da inşaat sahiplerinden, yoldaki transı bıçakla katleden "erkeğe", hepimiz aynı zehirli havayı soluyoruz. Kapitalizm, iki yüzlülüğü ile trans kadını işsiz bırakıp fuhuşa sürüklüyor, aynı iki yüzlülükle sömürdüğü işçiyi, kültürel cenderede kesiştirdiği trans kadına düşman ettirip katili yapıyor.

Cinsel yöneliminden dolayı fuhuş yapmak zorunda kalmak aslında işsiz bırakılmaktır. Toplumsal bir mobbingdir. Farkına varılıp taraf olunması gereken bir gerçekliktir. Avcılar'da yaşanan olay üzerinden, özelinde trans bireyler, genelinde hepimiz için güvenceli iş ve iş güvenliği talebini yükseltmek, düşlerini kurduğumuz günlere giden yolda bu gerekçeyle de bir arada durmak, safları sıklaştırmak gerekiyor. Onurlu bir yaşamın, insanca yaşanacak günlerin, burjuvazinin iki yüzlü iktidarı altında olamayacağının farkına varmalıyız.

Tüm bilişim çalışanlarını, eli klavyeye değen herkesi bu bilinçle selamlıyor, ebt bireylerin fuhuşa karşı trans bireylerin yaşam hakkını ve onurlu bir iş talebini savunmasını destekliyoruz.

BİÇDA Texim Direnişi Çadırını Ziyaret Etti

"BİÇDA üyeleri bugün Texim direnişi çadırımızı ziyaret ettiler. Sıcak sohbetleri ve gönülden destekleri bizi çok memnun etti. Ama şahsım olarak daha çok memnun olduğum, bu arkadaşlarla sohbet eden işçilerimizin özgüvenlerinin artmasıydı. Lütfen desteklerinizi her zaman bekleriz. Gönülden teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum BİÇDA üyeleri."

Texim İşçisi

"15 Ağustos 2012 tarihinde BİÇDA olarak işlerini kaybeden Texim işçilerine destek olmak için onları ziyaret ettik. Ziyaretimize çok sıcak bir teşekkür geldi. Biz de teşekkür ederiz. Yaşasın Sınıf Dayanışması!"

BİÇDA Üyeleri



Bilişim Çalışanları Susturulamaz!

Facebook , "Bilişimci Mühendis" hesabına girişi engelledi. Bilişim ve İletişim Çalışanları Dayanışma Ağı, BİÇDA, içinde bulunan bir arkadaşımız "Bilişimci Mühendis" ismi ile facebook sayfasında bilişim sektöründen haberleri, BİÇDA'nın faaliyetlerini ve duyurularını, bilişim çalışanlarının işyerlerinde yaşadıklarını, çalışanların gündelik hayatta karşılaştıkları sorunları ve başka sektörlerdeki benzeri emek haberlerini 1 hafta önceye kadar 3 senedir paylaşabiliyordu. Geçen hafta ise , arkadaşımız facebook hesabına girmek istediğinde önce , bugün direnişlerinin 69. gününde olan Texim işçilerinin emek mücadelesine destek olmak amacı ile paylaştığı resimlerin Texim şirketine zarar verdiği için silinmiş olduğu uyarısını aldı. Daha sonra "Hesap Kapatıldı: Hesabın kapatıldı. Herhangi bir sorun veya kaygın varsa, bununla ilgili SSS sayfamızı buradan ziyaret edebilirsiniz." mesajı ile karşılaştı.



Biliyoruz ki, İnternet ve sosyal medya habere ve gerçeğe erişim konusunda kamuya bir çok olanak sağlamaktadır. Artık internet teknolojisiyle hiç kimsenin hükmü ve baskısı altında olmadan gerçekleri özgürce dile getirebilme imkanlarına sahibiz. Haberleri resimlerle veya vidyolarla, birinci elden, doğrudan, hatta olaylar yaşandığı anda

öğrenebiliyoruz. Karşılığında tepkimizi, destek ve dayanışmamızı hızlı bir şekilde gösterebiliyoruz. Ve şunu da biliyoruz ki ; tarih boyunca hep gerçeklerden korkmuş olanlar, eskiden olduğu gibi şimdi de özgürlüklerin peşine düşmüşlerdir. İfade özgürlüğünü kısıtlamak , sansür uygulamak veya hür iradeyi tamamen susturmak gibi bir sürü akıl almaz yola başvurmuşlardır. Facebook'da bu yola başvurmuş, ifade özgürlüğümüzü engellemeye çalışmıştır. Patronların emekçilerin sesinin duyulmasını engelleme çabalarına destek olunmuştur. Bu mesajın anlamı: emek haberleri paylaşarak işçilerin dayanışmasına katkı koymaya çalışan "Bilişimci Mühendis" i susturmak istiyoruzdur. Texim işçilerinin direnişinin duyurulmasından rahatsız olanlar tarafından Facebook "Bilişimci Mühendis" i tutsak etmeye çalışmıştır.



Facebook'un bu sansürcü yaklaşımını bilişim çalışanları olarak kınıyoruz!

Bugün artık bilgiye pranga vurulamaz. Günümüz teknolojisi ve internetin amacı olan anonimlik, hız ve paylaşım kültürü, hiçbir şekilde sansür kültürü ile bir arada var olamaz. Bilginin ve haberlerin özgürce paylaşılması yenilikçiliğin ve ifade özgürlüğünün de anahtarıdır. Hiçbir sansür, firewall, phorm veya echelon benzeri aygıt, akli çalışan, soru soran bireyin bilgiye ulaşmasını engelleyemez. Yüzde yüz güvenlik, kitap yakma, sansür devri tarihe karışmıştır. Bir SMS'in dünyanın öbür ucuna göz açıp kapamadan ulaştığı günümüzde, sömürü ve baskının araçları tükenmeye yüz tutmuştur ve sansür beyhude bir çabadır.

Güneş balçıkla sıvanmaz, bilişim çalışanları susturulamaz.



BİÇDA Özgür Web Günleri etkinlik alanında stant açıyor.

Cehaletle akıl arasındaki savaş hala sürüyor ve bizler haklarımızı savunmak, insanca yaşamak için uğraşmaya devam ediyoruz. Üretim araçları kamulaştırılmadan, ortak toplumsal refah için üretim yapılmadan, işçiler kendi yönetim pratiklerini ortaya koymadan, kısaca sınıfsız bir toplum inşa edilmeden yazılımcılar özgür olamaz. Bunun için diyoruz ki:

"Bilişim çalışanı özgür olmadan, yazılım özgür olmaz!"

Bilişim ve İletişim Çalışanları Dayanışma Ağı

- <http://bilisimcalisanlari.net/>
- bicda@googlegroups.com
- <http://twitter.com/bilisimcalisan>
- <http://friendfeed.com/bilisimcalisanlari>
- <https://www.facebook.com/groups/157507940945561/>